

Johannes Hospitium De Ronde Venen



Nieuwsbrief No. 21
Winter 2020

Wisseling van de wacht

Na ruim 20 jaar actief geweest te zijn in ons hospice is Rob Kerkhoven afgelopen zomer gestopt met zijn werkzaamheden als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium. Maar dat was niet het enige wat Rob heeft gedaan, hij was een van de oprichters, bestuurslid en sponsorwerver puur sang. Zonder Rob was er geen Johannes Hospitium geweest zoals wij dit op dit moment kennen. En dan is er een nieuwe voorzitter nodig voor de Stichting Vrienden. Opvolgen van een voorzitter is al een ding, opvolgen van een grondlegger is niet eenvoudig.

Ik ben Cora Jonkers, 62 jaar en woon al 30 jaar, samen met mijn man in de Ronde Venen, sinds kort in een mooie woonboot achter de Herenweg in Vinkeveen en werk als diëtist in het AMC. Ruim vier jaar geleden ben ik toetreden tot het bestuur van het Johannes Hospitium en heb mij daar ingezet voor de voortgang van ons mooie huis en met name de contacten richting vrijwilligers. In goed overleg met Rob Kerkhoven neem ik nu het stokje van hem over als voorzitter van de Stichting Vrienden. De stichting die tot doel heeft het borgen van de continuïteit van zorg en zorgen voor een goede staat van de panden die het hospice in gebruik heeft.

Een spannende uitdaging die ik graag aanneem, samen met mijn mede-bestuursleden. Ik wil in de komende tijd in samenspraak met de coördinatoren en het bestuur van het hospice streven naar een optimale bedrijfsvoering van ons hospice om ons doel te behalen: hoogwaardige zorg te bieden aan mensen die niet lang meer te leven hebben. En daarvoor doe ik nu, zoals Rob dat ieder jaar voor mij deed, ook weer een beroep op onze trouwe donateurs. Ik hoop dat, ondanks deze verwarrende tijden, u ons huis nog steeds een warm hart toedraagt.

Cora Jonkers



Oproep

Vrijwilligers gezocht:
voor de zorg, als gastvrouw
en in de huishouding.

Wil je er meer over weten,
neem contact met
[coordinatorvrijwilligers@
johanneshospitium.nl](mailto:coordinatorvrijwilligers@johanneshospitium.nl)

**We wachten met open armen
op je!**

Nieuwe donatiebus



Omdat er in het hospice door familie wel eens wordt gevraagd of er niet een bus is waar een donatie in gestopt kan worden of een die meegenomen kan worden naar een uitvaart of soms ook naar een feestelijke gelegenheid is er door de vader van een van de verpleegkundigen een mooie houten bus gemaakt i.p.v. van een oud doosje dat toe dan toe dienst deed als 'donatiedoosje'. En nu maar hopen dat die veel gebruikt gaat worden.

Voor aanmelding of meer informatie
Johannes Hospitium De Ronde Venen
Kamgras 2, 3648 HM Wilnis

T 0297 230 290
F 0297 230 298

E info@johanneshospitium.nl
www.johanneshospitium.nl

Voor donaties
Stichting Vrienden van het
Johannes Hospitium De Ronde Venen
Bank NL74 RABO 0195 2199 53
ANBI nr. 811208941



Alles is anders

In deze wonderlijke tijd, die we nog niet eerder hebben meegemaakt, is het een bijzondere inspanning om ons Hospice "draaiende" te houden. Het ontbreekt niet aan goede zorg en goede wil, maar het is lastig nabij te zijn, wanneer je gezicht bedekt is en aanraken eigenlijk niet kan.

Ook voor onze vrijwilligers is het een uitdaging. We begrijpen heel goed dat sommigen liever even afhaken en thuis blijven, dan dat zij risico lopen in het huis.

Ondanks dat alles blijven wij vanaf maart 2020 kwalitatief goede zorg leveren. Ook de waardering van de bewoners en hun familieleden voor het Johannes Hospitium blijft hoog. Een compliment aan allen die daar voor zorg dragen. Wij weten ons ook gesteund door zeer velen buiten de muren van het hospitium. Het bedrijfsleven dat ons al jaren steunt en talloze donateurs die zorg dragen voor extra middelen, om het de bewoners en hun familieleden naar hun zin te maken. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Zonder die "stille" en vaak anonieme krachten zou het Johannes Hospitium niet kunnen bestaan.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Klaas Dirk Bruintjes
Voorzitter Bestuur Johannes Hospitium.



In het hospice worden ongeveer eenmaal per 3 maanden herdenkingsbijeenkomsten gehouden, Deze konden echter sinds maart jl. vanwege de Coronacrisis niet. In september jl. is er weer een georganiseerd. Dat lukte niet in de huiskamer hoe er ook gepast en gemeten is. De anderhalve meter regeling kon niet in acht worden genomen, ook niet met weinig mensen.

Gelukkig bood de Ontmoetingskerk in de Dorpsstraat uitkomst in deze en zo kon er toch nog een bijeenkomst worden gehouden, waarin 10 bewoners werden herdacht waarvoor 20 familieleden gekomen waren, die verspreid door de kerk zaten.

Het was anders dan in het hospice; maar ook mooi, sfeervol. Mooie pianomuziek, een overweging, gedichten en kaarsjes die werden aangestoken door de naasten en voor elke bewoner werd een witte roos in de vaas gezet.

Na afloop was er koffie en tijd voor een gesprek. Altijd heel waardevol en we hoorden alom dat deze bijeenkomst op deze plek zeer gewaardeerd werd. We hopen dan ook dat we in de nabije toekomst voor een volgende bijeenkomst(en) ook weer kunnen uitwijken naar Wilnis-dorp.

Herdenken...
anders dan anders.

Ontvangen donaties en giften



-  Tijdens de eerste lockdown werden door Bayer Mijdrecht emmers vol rode rozen bezorgd, bestemd voor medewerkers en vrijwilligers. Een hartverwarmend gebaar.
-  Er kwam bijna € 20.000,- van particulieren (stand tot eind oktober) binnen.
-  In november maakte de Rabobank € 1.023,04 over in het kader van de Clubsupport actie. Dit bedrag zal voor de renovatie van de kamers van de bewoners worden gebruikt.
-  Van overige instellingen (waaronder kerken) hebben we bijna € 3.000,- ontvangen.

 Johnson heeft ons een bedrag toegezegd dat gebruikt gaat worden voor het schilderen van de gangen in het hospice. Ook kreeg de tuinploeg een mooi budget van Johnson voor nieuw gereedschap voor het onderhoud van de tuin.

 Zoals al vele jaren mochten we ook dit jaar weer bij Bakker de Kruif in Wilnis dagelijks brood halen voor onze bewoners en konden onze bloemendames een paar keer per week bloemen bij Jumbo meenemen.



Scan de QR-code
en u kunt eenvoudig
en snel doneren.

Doneren

Bij deze Vriendenbrief ontvangt u een acceptgiro. Ook kunt u uw gewaardeerde donatie natuurlijk rechtstreeks op het rekeningnummer van de Vrienden, zoals dat staat vermeld in deze brief overmaken. Voor nog meer betaalgemak is er een QR-code afgedrukt.

Een vrijwilligersdag die niet doorging

In deze nieuwsbrief staat meestal een verslagje van de vrijwilligersdag die elk jaar wordt georganiseerd en een hoogtepunt is van het jaar. Helaas, zoals zoveel, ging deze niet door.

Als alternatief om de vrijwilligers te laten weten dat ze niet worden vergeten en worden gewaardeerd voor alles wat zij voor het hospice doen, was er voor iedereen een pakketje met een mooie VVV-bon, een zakje chocola van het Chocoladehuisje in Mijdrecht en een handige opvouwbare tas met logo van de Johanniters en niet te vergeten een kaart met een boodschap van beide besturen en het team. Hiernaast een stukje daaruit:



“Wat helaas niet doorgaat is onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Zo jammer, nu sommigen van ons elkaar al zo lang niet gezien en gesproken hebben. Wat zou het leuk geweest zijn om elkaar ergens op een inspirerende plek weer allemaal te zien. Weet je nog vorig jaar? In de stromende regen bij Bon, wat was het gezellig en vertrouwd! Maar in plaats van een dag met elkaar, voor iedereen een pakketje als dank voor jullie inzet het afgelopen jaar!

Met een hartelijke groet in verbondenheid.”

Een avonddienst in Corona-tijd

Met een véél te grote witte jas en dito handschoenen stond ik onhandig te "klunzen". Heb je het wel eens geprobeerd? Om iemand in te smeren met een vette crème als je handschoenen veel te groot zijn? Maar nood breekt wetten, hier was sprake van een akelig virus, dus om iedereen te beschermen was er een protocol, waarin dit voorgeschreven was.

Het was raar om te werken in ons HUIS terwijl het schaarse bezoek buiten om moest komen om binnen gelaten te worden, dus niet gewoon door de voordeur. Raar om geen troost-praetje te kunnen hebben bij de koffiemachine. Geen arm om een schouder bij verdriet. Niet even in de huiskamer een gesprekje met een "bakkie troost". Zelfs

de bloemen die in huis stonden zagen eruit alsof ze weet hadden van de extra treurnis. De keuken bleef pijnlijk netjes, de pas gedweilde vloer droogde smetteloos op, afwasmachines draaiden geen overuren, het fornuis was niet gebruikt dus hoefde niet gepoetst te worden. Geen strijkwerk, geen was om te vouwen, slechts één wasje te draaien. Wat is de wereld ook hier toch anders geworden in korte tijd.

Om 22.00 uur sliepen de drie bewoners, die we gelukkig wél met alle liefde en aandacht konden verzorgen, maar die het met weinig bezoek moesten doen. Zo vreemd! Toen de verslagen in de vrijwilligersmap waren bijgewerkt pakte ik mijn jas om huiswaarts te gaan.

Ondertussen overdenkend wát er dan anders was. Wát was het dan preciés. Dat het niet heel druk was in de keuken en wasruimte, dat gebeurde vaker. Maar het ontbreken van de gesprekjes mét het bezoek, een beetje de verwenmodus voor iedereen. Dat wat ons Huis de zo kenmerkende "warme deken" sfeer geeft, dát is een beetje de deur uit. "Dus", zo redeneerde ik bij mezelf terwijl ik ondertussen thuis het hek indraaide, "dit alles is eigenlijk een prima tijd, om te beseffen, hoe goed wij het altijd hebben en doen in Wilnis, de warme plek, waar mensen zich altijd zo welkom voelen en veilig weten, ook als zij in een akelige tijd zitten". Je mist inderdaad de dingen pas als je ze kwijt bent.



Een van onze zorgvrijwilligers schreef dit tijdens de eerste lockdownperiode

Het Johannes Hospitium in Corona tijd

Vorig jaar december, toen ik ook een stukje schreef voor de nieuwsbrief van 2019, had niemand van ons van Corona gehoord. In maart kwamen de eerste maatregelen in Nederland om te voorkomen dat het virus zich verder zou gaan verspreiden. Ook in het hospice werden we geconfronteerd met de richtlijnen van het R.I.V.M. en doen we er nog steeds alles aan om het virus buiten onze deuren te houden. Om de dagelijkse zorg niet al te zeer te belasten is er voor gekozen om tijdelijk niet meer dan vier bewoners i.p.v. zes op te nemen. De richtlijnen hebben vanzelfsprekend invloed op onze werkwijze, zoals speciale tafeltjes bij elke kamer met veiligheids- en hygiëne materialen, bij de ingang van het hospice moeten alle bezoekers zich registreren en

wij dragen allemaal mondkapjes. Maar mede door deze maatregelen kunnen we gelukkig nog altijd onze mooie zorg blijven geven. Jammer genoeg zijn we ook gebonden aan een aantal beperkingen, zoals ongelimiteerd bezoek van dierbaren. Dat is iets dat wij als team en vrijwilligers altijd erg waardevol vonden; we zoeken nu voor iedereen toch naar de best mogelijke oplossingen. Door de inzet van iedereen die aan ons hospice is verbonden, blijft de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd en kunnen we die ook in Corona tijd blijven geven.

Wilma Weidgraaf,
algemeen coördinator



50 Johannesposten

In ons hospice is een zogenaamd huisorgaan: de Johannespost. Een blad voor en door vrijwilligers en medewerkers met nieuws en weetjes uit het huis. Dit blad kwam voor de 50ste keer uit: reden voor een extra feestelijke editie, die enthousiast werd ontvangen.

