



De kunst van het loslaten

waar het leven aan de dood grenst
en de tijd de dag niet deert
waar de dankbaarheid 't hart raakt
en de vrede overheerst

waar de kostbare momenten
onze broze uren vullen
en de tranen van ontroering
alle pijn en zorg verhullen

waar verbondenheid haar licht schijnt
over naderend gemis
waar de kracht van onze band
verder reikt dan tastbaar is

waar de waarde van het leven
meer dan ooit wordt blootgelegd
waar de stilte van het afscheid
meer dan duizend woorden zegt

waar het leven aan de dood grenst
is het ogenblik voorgoed
vastgelegd in pure liefde
ingekleurd door hoop en moed

Tanja Helderma



Dit jaar heeft het Johannes Hospitium haar 25^{ste} jaar van bestaan gevierd.

25 jaar waarin medewerkers en vrijwilligers hard hebben gewerkt om bewoners te begeleiden op hun laatste reis met vooral de warme en persoonlijke zorg waar het hospice voor staat. Tijdens de viering van het lustrum is het gedicht van Tanja Helderman aangeboden aan het hospice dat nu in het Hospice de muur siert.

Een gedicht dat wij aan het einde van het jaar ook u willen aanbieden.

We willen u als donateur en sponsor hartelijk danken voor uw bijdrage. Geld dat helaas noodzakelijk is om de bewoners naast de zorg ook een prettige omgeving te geven.

Graag willen wij u en uw naasten namens de medewerkers en bestuursleden van het Hospice mooie kerstdagen wensen en een heel goed, gezond en voorspoedig 2024.

Bestuur Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium

Cora Jonkers - Schuitema, voorzitter

Rinie Verleun, secretaris

Amanda Vianen - de Vree, penningmeester

Jan Treur, algemeen bestuurslid



Rekeningnummer NL 74 RABO 0195219953, ten name van
Stichting Vrienden Johannes Hospitium, onder vermelding van donatie.



Johannes Hospitium De Ronde Venen

Kamgras 2 | 3648 HM Wilnis